

# ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

## ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑΣ

Περνά ό χρόνος σέρνοντας δύλους μας πρὸς τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὸ κόσμο αὐτό. Καὶ καθὼς μᾶς σέρνει, ἄλλοτε βίαια κι ἄλλοτε ἀπαλά, αἰσθανόμαστε ν' ἀφήνουμε πίσω μας τὰ ἵχνη τῆς ὑπαρξής μας, μνῆμες λαμπερές, μνῆμες σκοτεινές. Καὶ ἀπὸ τὶς μνῆμες αὐτὲς ἀναδίδεται κάθε τόσο, ἰδίως τὰ καλοκαίρια μας, ἔνα μεθυστικὸ ἄρωμα νοσταλγίας. Τὸ εἰσπνέομε, τὸ ζόῦμε ξαναζώντας τὰ λείψανα αὐτὰ τοῦ παρελθόντος μας, καὶ σπάνια ἀποροῦμε, πῶς καὶ γιατὶ διαθέτει ὁ ἀνθρωπός αὐτὴ τήν, συχνά ὀδυνηρή, μνήμη τῆς ἀναπόλησης ποὺ τοῦ γεννιά τὸν διακριτκὸ πόνο τῆς νοσταλγίας.

Εὔτυχεῖς οἱ ἀνθρωποι ποὺ νοσταλγοῦν – διότι νοσταλγοῦν τὰ φωτεινά, τὰ δόμορφα, τὰ γοητευτικὰ καὶ μεθυστικὰ τοῦ παρελθόντος τους. Εὔτυχεῖς κι ἐκεῖνοι ποὺ δὲν νοσταλγοῦν, διότι ὁ βίος τους, φαίνεται, τοὺς σκοτείνιαζε διαρκῶς τὴν ὑπαρξη καὶ προτιμοῦν νὰ ζοῦν τὴν κάθε στιγμὴ – νὰ ζοῦν καὶ νὰ προσδοκοῦν νὰ ἔλθουν καὶ γι' αὐτοὺς μέρες φωτεινὲς κι εὔτυχισμένες.

‘Ωστόσο, μέσα βαθιά μας, ἀνακύπτει μιὰ ἀπορία σκοτεινή: γιατί πλαστήκαμε νὰ νοσταλγοῦμε; Δὲν ἀρκεῖ ἡ μνήμη, ποὺ κάποτε λειτουργεῖ ὀλέθρια γιὰ τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον μας; Γιατί ἡ μνήμη αὐτὴ κατηφορίζει πρὸς τὴν καρδιά μας καὶ ξυπνᾶ τὴ νοσταλγία, καὶ χορηγεῖ τὰ ὑλικὰ τῆς ἀναπόλησης – μιᾶς ἀναπόλησης ποὺ μὲ τὴ νοσταλγία παλεύει νὰ φέρει πίσω τὸ παρελθὸν στὸ παρόν;

“Ετσι, ταράζεται ὁ γραμμικὸς χαρακτήρας τοῦ χρόνου μας καὶ ὁ βίος μας ὀλόκληρος συντίθεται καὶ ἀνασυντίθεται, τὸ παρελθόν, μὲ τὴν ἔξουσία τῆς νοσταλγίας, ἐπανέρχεται στὸ παρόν, μετασχηματίζεται στὸ βάθος τῆς ὑπαρξής μας σὲ ἀναβίωμα καὶ περιπλέκει τὴν ζωὴ μας – ποὺ ἡ ὀδύνη τοῦ ἐπιγείου θανάτου δὲν τῆς ἐπιτρέπει νὰ γαληνεύει καὶ νὰ χαρεῖ τὴν ζωὴ ποὺ τῆς δόθηκε.

Αὐτὴ ἡ ἀπορία, ἡ φαύση τοῦ μυστηρίου τῆς νοσταλγίας γίνεται ἐντονότερη στὰ ἐλληνικὰ καλοκαίρια ἀπὸ ὅπου περνά διαδοχικὰ ὁ “Ἐλληνας, περνᾶ καὶ φεύγει μὲ μιὰ συχνὰ συγκλονιστικὴ σὲ ἐμβιώσεις, ἐμπειρίες, περιπέτειες συγκομιδή. Ἐτούτη τὴν μυστηριώδη συγκομιδὴ ἀναζωογονεῖ ἡ μνήμη καὶ

ἀναδίδεται ἀπὸ τὴν μυχὸ τῆς καρδιᾶς μας ἡ νοσταλγία: καλοκαίρια τῆς θάλασσας, καλοκαίρια τῶν δασῶν, καλοκαίρια τοῦ ταξιδιοῦ, τῆς ξεγνοιασιᾶς, τῆς ἀγάπης – ἀνοίγματα στὴν πίεση τῆς καθημερινότητας, ἀπολαύσεις ὄνειρεμένες, χαρὲς διακριτικές, μιὰ λικνιστικὴ χαλάρωση τοῦ ἀνθρώπου – καὶ κατόπι, ἐτοῦτο τὸ πονεμένο, τὸ ἐκστατικό, τὸ γεμάτο πάθος ἀναπόλησης ἀναδίπλωμα τῶν ἐμβιώσεων μὲ τὴν ἴσχὺ τῆς νοσταλγίας. Κι ὅσο τὰ χρόνια περνοῦν, τόσο καὶ πιὸ πλούσια, πιὸ δυναμική, ἀπαιητική, κάποτε τυραννική, ἀναθάλλει ἡ νοσταλγία παλεύοντας ἐπίμονα νὰ μεταμορφώσει τὸ παρελθὸν καὶ νὰ τὸ ἀναδείξει ἴσχυρότερο, ἀπαιτητικότερο ἀπὸ τὸ παρόν. Εἶναι τότε ποὺ ἔχεις ζήσει πολλά, καὶ ποὺ σοῦ ἀπομένουν νὰ ζήσει λίγα.

Κατακλύζεται ἡ ὑπαρξη τότε δλόκληρη, σῶμα, καρδιά, καὶ νοῦς, ἀπὸ τὸ μεθυστικὸ ἄρωμα τῆς νοσταλγίας. Ψάνεις μέσα στὸν μυχὸ τῆς μνήμης σου τὸ παρελθὸν σου, τὸ ἀναβιώνεις καὶ τὸ ραντίζεις μὲ τὸ μαγικὸ νερὸ τῆς νοσταλγίας. Παλεύεις νὰ κατανοήσεις τότε, ποιὸς εἶσαι, τί εἶσαι, πόσο ὁ χρόνος σὲ μεταμορφώνει σὲ ἄθυρμά του καὶ πόσο ἐσὺ ἀντιστέκεσαι νοσταλγώντας. Ἡ νοσταλγία εἶναι ἡ ἔξουσία τοῦ παρελθόντος, ὁ θησαυρὸς τῆς μνήμης.

*ΕΓΘΥΝΗ*, 428, Αὔγουστος 2007, σελ. 408-409