

ΜΕΡΟΠΗΣ ΠΡΕΚΑ

ΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο συνειρμὸς τοῦ Ἡλίου μὲ τὸ στεφάνι, εἶναι ἀμέσως, ὅπως ἄλλωστε καὶ τὰ στεφάνια μὲ τὸν Μάη. Ἀλλὰ τα στεφάνια τῶν Ἑλλήνων ἔχουν κάτι. Τὸ στεφάνι τοῦ φωτός, ὅταν τὸ ξεχωριστό, τὸ ἴδιαίτερο καὶ ἀξίζει νὰ σταθεῖ κανείς. Χρόνια πρίν, μὲ εἶχε προβληματίσει τὸ φωτοστέφανο. Τὸ στεφάνι τοῦ φωτός, ὅταν ἀναζητοῦσα τὴν σημειολογία του, κάνοντας τὰ φωτοστέφανα τῶν Ἀγίων στὰ βιτρὼ τῶν ὑαλοστασίων τοῦ Βαπτιστηρίου τῆς Ἀγίας Λυδιάς τῶν Φιλίππων στὴν Καβάλα. Καὶ τότε βρέθηκα νὰ ἰχνιλατῶ τὸ θέμα «στεφάνι» σὲ παλιὲς δοξασίες, ξεχασμένες θρησκεῖες, κείμενα καὶ φιλοσοφίες, γιὰ νὰ φθάσω στὴν οὐσιαστικὴ ἔρμηνευτικὴ τῆς εἰκόνας. Καὶ τὸ ἄλλο στοιχεῖο προβληματισμοῦ, τῆς ἵδιας ἐποχῆς, ἥταν οἱ κορδέλλες ποὺ οἱ Ἀγγελοὶ ἔδεναν μὲ χάρη, σχεδὸν ἀνέμελα, τὰ μαλλιά, σὰν νὰ δένουν τὴν ἐλευθερία τους. Αἰσθησιακὰ κατάλοιπα μιᾶς ἐλληνικῆς γραφῆς.

Μὰ τὸ στεφάνι στὸ κεφάλι γίνεται στέμμα καὶ διάδημα, γίνεται σύμβολο ἔξουσίας ἄλλα καὶ δόξας. Εἶναι ὁ κύκλος τοῦ Θεοῦ, ὁ κύκλος τοῦ Ἡλίου, καὶ ὁ στεφανωμένος βασιλιὰς ἵσόβαθμος τοῦ Θεοῦ, ἀν ὅχι Θεὸς καὶ ὁ ἵδιος. Σὲ λαοὺς ποὺ προηγήθηκαν ἡμῶν, χιλιάδες χρόνια, χρυσοφόρους, πολυπληθεῖς, Χετταίους καὶ Βαβυλώνιους καὶ Ἀσσύριους, καὶ Πέρσες, καὶ Αἴγυπτους καὶ τόσους ἄλλους ἀκόμα, οἱ βασιλεῖς-ἔξουσιαστὲς φοροῦσαν πάντα στὸ κεφάλι κάποιο διάδημα, μιὰ κορώνα, ἔνα στεφάνι, ποὺ τοὺς ξεχώριζε ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ τόνιζε τὴν ἴσχυ. Τὸ στεφάνι-στέμμα ἔκανε τὸ λαό, τὴ μάζα, νὰ ὑπιτάσσεται καὶ νὰ ὑποκλίνεται στὸ πέρασμα τοῦ ἀφέντη. Διαδήματα πολύτιμα, βαρύτιμα, σὰν τὸ χρυσὸ στεφάνι τοῦ Ἡλιου ποὺ φοράει ὁ Βασιλιὰς τῆς Βαβυλώνιας ἀνεβασμένος πάνω στὸ ἄρμα του καὶ ὁ λαὸς ἀλαλάζει.

Καὶ θὰ διαβοῦν χιλιετίες, ἔτσι μὲ τὴν ἵδια κοινωνικὴ δομή, βασιλεῖς καὶ μάζες λαοῦ. Καὶ ξαφνικὰ, ἡ ροή τῆς

ιστορίας, θὰ πάρει ἄλλη τροπή, ὅταν στὸν δρίζοντα θὰ ἐμφανισθεῖ μιὰ χούφτα ἀνθρώπων, οἱ Ἕλληνες. Καὶ τότε, θὰ γίνει τὸ θαῦμα. Ἰστορικὴ ἀμηχανία. Τὸ Ἑλληνικὸ πνεῦμα, μέσα σὲ ἔνα σύντομο χρονικὸ διάστημα μερικῶν αἰώνων, σὲ σύγκριση μὲ τὶς χιλιετίες ποὺ προηγήθηκαν, θὰ ὀδηγήσει στὴν συνειδητοποίηση τῆς νοητικῆς προτεραιότητας τοῦ ἀνθρώπου καὶ θὰ προβάλει τὴν ἀξία τοῦ ἀτόμου σὰν αὐταξίας. Τὰ ἐπιτεύγματα, πνευματικὰ καὶ ὑλικά, αὐτοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἀκόμα καὶ σήμερα τὰ θαυμάζονται σὰν ἀξεπέραστα. Καὶ εἶναι αὐτὰ ποὺ μετέβαλλαν τὸ Ἰστορικὸ σκηνικὸ καὶ μετέθεσαν τὸ κέντρο βάρους τῆς ἔξουσίας ἀπὸ τὸ βασιλιά-ἀφέντη-θεό, στὴ μονάδα, στὸν ἄνθρωπο. Ἀπὸ ἐκείνη τὴν στιγμὴν καὶ μετά, «μέτρο πάντων πραγμάτων» θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Τὸ ἀτόμο. Καὶ δὲ Δημόκριτος, ἀτόμο θὰ ὀνομάσει τὴν ἀπειροελάχιστη μορφὴ τῆς ὕλης, τὴν μάζα τοῦ πυρήνα τῆς ζωῆς.

Ἡ προωθημένη φιλοσοφικὴ σκέψη θὰ ὀδηγήσει στὴν κριτικὴ κάθε ἔξουσίας, εἴτε ἀνθρώπινης, εἴτε θεϊκῆς, καὶ θὰ καταλήξει νὰ ἐπιβάλει τὴν Δημοκρατία. Σ' αυτὸν τὸν μικρὸ τόπο, ὅλες οἱ μορφὲς πνευματικῶν ἐκδηλώσεων εἶναι ἀποτελέσματα τῆς ἐλεύθερης σκέψης. Ἐδῶ γεννήθηκε ἡ φιλοσοφία, τὸ θέατρο ποὺ εἶναι καθαρὰ δημοκρατικὴ ἐκδήλωση, καὶ οἱ εἰκαστικὲς τέχνες, σ' αὐτοὺς ἐλάχιστους αἰώνες, ἡ γλυπτική, ἡ ζωγραφική, ἡ ἀγγειογραφία, ἡ ἀρχιτεκτονική, θὰ φθάσουν σὲ ἔνα μοναδικῆς ποιότητας ἔργων, ἀπαράμιλλων, σχεδὸν σὰν ὑπερφυσικὸ θαῦμα. Καὶ ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου θὰ ἐδραιώσει τὸ ἄλλο σκέλος δημοκρατρικῆς ἀντίληψης.

Θὰ καθιερώσει τοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνες, ποὺ ἥδη καταγράφονται χρονολογικὰ ἀπὸ τὸ 1250 π.Χ., ἀπὸ τὸν Ὅμηρο κιόλας, ποὺ περιγράφει στὴν Ἰλιάδα του, ἀθλητικοὺς ἀγῶνες στὸ στρατόπεδο τῶν Ἑλλήνων, κάτω ἀπὸ τὰ τείχει τῆς Τροίας. Καὶ οἱ γιορτὲς αὐτὲς οἱ ἔθνικές, τελοῦνται ἀπὸ πόλεις-κράτη, ἥ τόπους ἱεροὺς λατρείας. Εἶναι δὲ ὁ ὑγιὴς ἀνταγωνισμός, ἐπὶ ἵσοις ὅροις, ἀσχέτως κοινωνικῆς προέλευσης, μὲ μόνη προϋπόθεση νὰ εἶναι ὅποιος μετέχει ἐλεύθερος Ἕλλην. Καὶ οἱ πόλεις-

κράτη τιμοῦν τὸν μυθολογικὸν θεόν ἡ ἥρωα, ποὺ πρόσφερε κάποια νίκη σημαντική καὶ ἀπάλλαξε τὴν πόλην ἀπὸ τὸν δλεθρόν, χαρίζοντας στοὺς πολίτες ἐλευθερίαν καὶ ἄρμονίαν. Αὐτὸν εἶναι τὸ ήθικὸν ὑπόβαθρον.

Μά, τὸ συγκλονιστικότερο ἐπίτευγμα τῆς καθιέρωσης αὐτῶν τῶν ἀγώνων ἦταν ἡ ἐπιβολὴ τῆς ἐκεχειρίας, τῆς ἀνάπαυλας ἀπὸ τοὺς πολέμους, θεσμοῦ σεβαστοῦ ἀπὸ δλεσ τὶς ἐλληνικὲς πόλεις. Στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρώπινης ἐξέλιξης δὲν ὑπάρχει καμμιὰ ἄλλη ὅμοια κίνηση, ποὺ νὰ σταματᾶ τὸν πόλεμον ἔστω καὶ γιὰ μιὰ μέρα. Καὶ ἵσως, σήμερα, φαντάζει ἀκόμα πιὸ σημαντικὸν ἐγχείρημα. Καὶ τὸ ἐπαθλὸν τοῦ νικητῆς τῶν ἀγώνων, ἔνα στεφάνι. Αὐτὸν ἀκριβῶς εἶναι τὸ καθοριστικὸν σημεῖον, ἡ εἰδοποιὸς διαφορὰ νοοτροποίας ἔναντι δλων τῶν ἄλλων. Τὸ στεφάνι δὲν θὰ εἶναι πιὰ σύμβολο βασιλικῆς ἐξουσίας, θὰ στεφανώνει ἔναν κοινὸν θητό, ἔναν τρωτό, ποὺ ξεχώρισε ἀνάμεσα σὲ ἄλλους καὶ τὰ πρωτεῖα εἶναι ήθικὴ ἐπιβράβευση, ὅχι ὑλική, μιᾶς ὑγιοῦς προσπάθειας. Αὕτα εἶναι τὰ στεφάνια τῶν Ἑλλήνων, τὰ θαυμαστά. Γιατὶ οἱ Ἑλληνες - εὐφυῆς καὶ εὐφάνταστος λαός - δὲν διέθεταν τὰ χρυσοφόρα κοιτάσματα τῆς Ἀνατολῆς. Ἔτσι δὲν θὰ προβάλλουν τὴν πολυτιμότητα τῆς ὕλης, θὰ ἀξιοποιήσουν καὶ θὰ τονίσουν, τὴν πολυτιμότητα τῆς περιβάλλουσας φύσης.

Τὰ ἐπαθλα ποὺ προσφέρονται θὰ εἶναι στεφάνια ἀπὸ φυτὰ καὶ δέντρα ἱερά, τοῦ κάθε τόπου ποὺ ἀθλοθετεῖ. Καὶ οἱ γιορτὲς ὀνομαστές, τὰ Παναθήναια, τὰ Νέμεα, τὰ Ἰσθμια, τὰ Πύθια, τὰ Ὀλύμπια. Οἱ ξακουστοὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες, πάνδημης ἀποδοχῆς.

Στὰ Παναθήναια, τὸ στεφάνι τοῦ νικητῆς ἦταν ὁ κότινος, στεφάνι ἀπὸ ἀγριελιά. Ὁ κότινος (ἡ ἀγριελιά, τὸ ἱερὸν δένδρον καὶ σύμβολο τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς), φύτρωνε πλαΐσιο στὸ Ἐρεχθεῖο, πάνω στὴν Ἀκρόπολη. Οἱ αγῶνες γίνονταν γιὰ νὰ τιμήσουν τὴν νίκη τῆς θεᾶς ἐνάντι τοῦ Ποσειδώνα, γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς Ἀττικῆς. Τὰ κλωνάρια κοβόντουσαν μὲ χρυσὸν δρεπάνι, ἀπὸ παιδὶ ποὺ εἶχε καὶ τοὺς γονεῖς ἐν ζωῇ. Στὸ θέατρο τοῦ Διονύσου, στὴν Ἀθήνα, στὴν πρώτη σειρὰ τῆς πλατείας βρίσκεται ὁ Λευκὸς μαρμάρινος θρόνος τοῦ ἀγωνοθέτη, στὸ πλιό του εἶναι σκαλισμένα τρία στεφάνια

ἀγριελιᾶς, πάνω σ' ἔνα τραπέζι, ἔνας παναθηναϊκὸς ἀμφορέας καὶ στὸ βάθος τὸ ἱερὸ δένδρο, ὁ κότινος.

Στὰ Νέμεα, τιμοπῦσαν τὸν ἥρωα Ἡρακλῆ ποὺ σκώτωσε τὸν λέοντα, καὶ ποὺ κατὰ τὸν Πίνδαρο, χρονολογοῦνται πιὸ παλιὰ καὶ ἀπὸ τὰ Ολύμπια. Τὸ στεφάνι τοῦ νικητῆ, ἐδῶ πλέκονταν ἀπὸ χλωρὸ σέλινο, εὐώδιαστὸ φυτὸ τῆς περιοχῆς.

Στὰ "Ισθμια, ἐκεῖ κοντὰ στὶς Κεχρεές, γιορταζόταν ἡ νίκη τοῦ Ποσειδώνα ποὺ διεκδικοῦσε ἀπὸ τὸν "Ηλιο τὴν Κόρινθο.

Τελικὰ ἀρκέσθηκε στὰ "Ισθμια. Ἐδῶ οἱ ἐπινίκιοι στέφανοι γινόταν ἀπὸ φύλλα πιτύος: δηλαδὴ πεύκου. "Αφθονον στὴν περιοχὴ μέχρι καὶ σήμερα.

Στὰ Πύθια, οἱ Δελφικὲς ἑορτὲς τιμοῦσαν τὸΝ Ἀπόλλωνα, τὸν θεὸ ποὺ σκότωσε τὸν δράκοντα Πύθωνα.

Οἱ γιορτὲς αὐτὲς ἦταν οἱ πιὸ πολυήμερες, κρατοῦσαν 15 μέρες. "Αρχισαν ψάλλοντας τὸν "Γυμνο τοῦ Απόλλωνα, μὲ τὴ συνοδεία κιθάρας καὶ τὸ στεφάνι γινόταν ἀπὸ τὸ ἱερὸ δένδρο τοῦ θεοῦ, τὴ δάφνη. Δάφνινο στεφάνι φοροῦσαν καὶ οἱ ἴκέτες, οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔσφαλαν σὲ κάτι στὸ βίο τους καὶ ἔρχονταν νὰ ζητήσουν τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ, ὅμως τὸ δάφνικο αὐτὸ στεφάνι τὸ τύλιγαν μὲ μαλλιὰ λευκοῦ προβάτου, δεῖγμα ταπεινοφροσύνης.

Καὶ τέλος τὰ Ὀλύμπια. Ἡ Ὀλυμπία ἦταν τὸ ἐπισημότερο, μεγαλύτερο καὶ ἀρχαιότερο ἱερὸ τῆς Πελοποννήσου, ἵστιμο μὲ τὸ ἱερὸ τῶν Δελφῶν. Τόπος ἱερός, καθαρὰ τόπος λατρείας. Δὲν κατοικήθηκε ποτέ. Ἡταν γεμάτος ἀριστουργηματικὰ ἔργα τέχνης, ὅπως ἄλλοστε οἱ Δελφοί. Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες εἶχαν καθολικὴ ἀναγνώριση, θὰ λέγαμε σήμερα δειθνῆ, δεκτὴ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τοὺς... βαρβάρους. Ἡταν μεγάλη τιμὴ, ἔστω καὶ ἡ συμμετοχὴ σ' αὐτούς. Καὶ ἐδῶ, τὸ στεφάνι τῆς νίκης ἦταν ὁ κότινος, στεφάνι ἀπὸ τὰ κλωνάρια τῆς ἀγριελιᾶς ποὺ φύτρωνε στὶς ὄχθες τοῦ Ἀλφειοῦ ποταμοῦ. Ἡταν ἡ καλλιστέφανος ἐλαία. Τὸ ἔκοβε πάλι, μὲ χρυσὸ δρεπάνι, ἔνα παιδὶ ποὺ εἶχε καὶ τοὺς δύο γονεῖς. "Ομως ἐδῶ τὰ πλεγμένα στεφάνια δενόντουσαν μὲ χρυσὴ κλωστή. Καὶ ὁ κότινος, μὲ τὰ χρόνια, ἔγινε συνώνυμος τοῦ στεφανιοῦ τῆς νίκης.

Σ' αύτὸν τὸν χῶρο τῆς Ὀλυμπίας, πίσω ἀπὸ τὸν ναὸ τοῦ Δία, κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἀγώνων, ὁ Ἡρόδοτος, λέγεται ὅτι διάβασε ἔνα μέρος τῆς ἱστορίας του, καὶ στὸ ἀκροατήριο βρισκόταν καὶ ὁ νεαρὸς Θουκυδίδης. Ὁ Παυσανίας, ποὺ δίνει τόσο πλούσιες πληροφορίες καὶ λεπτομέριες γιὰ κάθε τόπο, ἀναφέρει ὅτι τὰ ἔπαθλα τὰ ἔβαζαν σ' ἔνα τρίποδα μέσα στὸ ναό, ἀλλὰ στὴ δική του ἐποχὴ τὰ τοποθετοῦσαν πάνω σ' ἔνα χρυσελεφάντινο τραπέζι, ἔργο τοῦ γλύπτη Κώλωνα, μαθητῆ τοῦ Φειδία. Κότινο ἔφερε καὶ τὸ χρυσελεφάντινο ἄγαλμα τοῦ Δία, τὸ φημισμένο ἔργο τοῦ Φειδία. Αὐτὸ θὰ τὸ σεβαστοῦν ὅλοι οἱ αἰῶνες καὶ θὰ καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν Ἀλάριχο. Σ' αὐτοὺς τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες θέλησε νὰ μετάσχει καὶ ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μακεδών, καὶ τοῦ ἐπέτρεψαν τότε μόνον ὅταν ἀπέδειξε ὅτι ἦταν Ἑλλην.

"Οσο γιὰ τὰ ρωμαϊκὰ χρόνια, ὅταν ἡ Ἑλλάδα δλόκληρη ἦταν ὑπόδουλη, ἡ Ὀλυμπία καὶ οἱ ἀγῶνες τῆς ἔξακολουθοῦσαν νὰ ἔχουν φήμη καὶ αἴγλη. Ἀνάμεσα σὲ ἄλλους καὶ ὁ ρωμαῖος τρομερὸς αὐτοκράτορας Νέρων, στοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες φιλοδόξησε νὰ νικήσει. Μετεῖχε μὲ ἄρμα δεκάπουλο, ἀλλὰ ἔπεσε κάτω. Παρὰ ταῦτα, οἱ Ἑλλανοδίκες τοῦ ἀπέμεινεν τὸ ἔπαθλο τοῦ νικητῆ τοῦ τεθρίππου. Τὰ ἀθλήματα εἶχαν πιὰ πληθύνει μὲ τὸν καιρό, καὶ εἶχαν προστεθεῖ πολλὰ κόμα, ἡ ὅρχηση καὶ ἡ μουσική, ἡ ποίηση... Καὶ στὰ ἔπαθλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν κότινο, προσφέρονταν καὶ ὁ σπήθιξ -- δηλαδὴ ἔνα κλαδὶ φοίνικα. Οἱ Ἑλλανοδίκες φοροῦσαν πιὰ πορφύρα καὶ ἦταν στεφανωμένοι μὲ δάφνινα στεφάνια. Στὰ στεφάνια τῶν Ἑλλήνων, δόμως, πρέπει νὰ καταχωρηθοῦν καὶ τὰ θαμπωτικῆς τέχνης χρυσὰ στεφάνια τῶν Μακεδόνων." Οπως αὐτὸ τὸ μοναδικὸ τῆς Βεργίνας, τὸ στεφάνι τοῦ Φιλίππου, μὲ τὰ φύλλα τῆς δρυὸς φταγμένα ἀπὸ πάφυλλα χρυσοῦ, ποὺ καὶ ἡ ἀνάσα τοὺς θεατῆς, μπροστὰ στὴ βιτρίνα, τὰ κάνει νὰ πάλλονται. Καὶ φαντάζεται κανεὶς νοερὰ τὴν εἰκόνα τοῦ ἄνδρα ποὺ φόραγε στὰ μαλλιὰ αὐτὸ τὸ ἐκπληκτικό, θριανβικὸ στεφάνι, ντυμένος μὲ τὸν δερμάτινο θώρακα, μὲ τὶς ψιλοδουλεμένες χρυσὲς ταινίες, καὶ τὰ χρυσὰ

λεοντοκέφαλα γιὰ κουμπιὰ καὶ στὰ χέρια του νὰ κρατεῖ τὴν θαυμάσια χρυσελεφάντινη ἀσπίδα, ποὺ θυμίζει τὴν περιγραφὴ τοῦ Ομήρου γιὰ τὴν ἀσπίδα τοῦ Αχιλλέα. Κι ἔτσι «ὑψηλὸς καὶ τέλεια ὥραῖος», ὅπως θᾶλεγε κι ὁ ποιητής, πάνω στὸ ἄρμα του, νὰ διαβαίνει ἀγέρωχος πρὸς τὰ Ἡλύσια Πεδία, τελικά.

Τὰ στεφάνια εἶναι θέμα ποὺ ἀγκαλιάζουν πολλούς, ποικίλους σταθμοὺς καὶ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς. Ὁ συμβολισμός τους, παίζει ἀπὸ τὴν χαρά, στὴ λύπη, ἀπὸ τὴν θλίψη στὸ θρίαμβο. «Στέφανον ἔξ ἀκανθῶν, περιβάλλεται», ὁ περιβάλλων τοὺς αἰθέρς. Μὲ αὐτὸ τὸ ἀγκαθένιο στεφάνι, ποὺ σκίζει τὴν σάρκα κὶ ματώνει τὴν ψυχή, θὰ συμβολίζεται ἐσ ἀεὶ ἡ θηρωδία τῶν ἀνθρώπων, ποὺ καταδίκασαν τὸν Ἀθῶ. Αὐτὸ τὸ ἀκάνθινο στεφάνι θὰ φέρουν σὰν λάφυρο, τρόπαιο, οἱ σταυροφόροι στὸν βασιλὴ τῆς Γαλλίας καὶ κεῖνος μὲ τὴ σειρά του, θὰ κτίσει ἔνα μυημειακὸ ἔργο τέχνης, τὸ κομψοτέχνημα τῆς *Sainte-Chapelle* γιὰ νὰ τὸ διαφυλάξει μέσα στὴν Ἅγια Τράπεζα. Στεφάνια τοῦ γάμου θὰ ἔνωνυν δυὸ ἀνθρώπους, δυὸ μικροὶ κύκλοι ἀπὸ κλωνάρια εὐωδιαστὰ ἀνθισμένης λεμονιᾶς, ποὺ θὰ εὐλογηθοῦν ἐνώπιον ΘΕοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ ἡ λεπτὴ κορδελλίτσα ποὺ τὰ δένει θὰ τοὺς δέσει γιὰ πάντα (ἴσως) στὴ συνοδοιπορία τῆς ζωῆς. Μὲ τὰ στεφάνια τοῦ Μάη γιορτάζουμε τὸν ἐρχομὸ τῆς Ἄνοιξης, κι εἶναι αὐτὸ τὸ στεφάνι, «τὸ γοῦρι» τοῦ σπιτιοῦ μας.

Αλλὰ, δὲν θᾶθελα νὰ τελειώσω τὴν ἀναφορὰ αὐτὴ στὰ στεφάνια, χωρὶς νὰ σᾶς μεταδώσω μιὰ εἰκόνα πού, ἐδῶ καὶ πάρα πολλὰ χρόνια, καταγράφτηκε στὸν ἀμφιβληστροειδὴ καὶ στὴν ψυχή μου. Εἶναι πρώτη τοῦ Μάη, γύρω στὸ '68. Ἐπιστρέφουμε μὲ τὸν Πάρι ἀπὸ τὴν Αἴγείρα τῆς Αἴγιαλείας, ἀπὸ τὴν παλιὰ Ἑθνικὴ ὁδό, μὲ τὴν ἀνθρώπινη ροή. Στὸ ὕψος τῆς Κορίνθου, στὸ σημεῖο ποὺ νοερά, ἀπὸ πάνω, βρίσκεται ὁ ναὸς τῆς Ἀφροδίτης, στὸ πλάϊ τοῦ δρόμου, χοροπηδᾶνε καὶ φωνάζουν, μιὰ δμάδα μικρῶν ἀγοριών. Εἶναι ξυπόλητα, χαρούμενα, στὰ ἀχτένιστα ἀτίθασα μαλλάκια τους φορᾶνε γιρλάντες γιορτινές, στεφάνια ἀπὸ κίτρινες ἄγριες μαργαρίτες, καὶ στὰ μπράτσα τους στροβιλίζουν

μαγιάτικα στεφάνια, Μάηδες, φτιαγμένους ἀπὸ τὶς ἵδιες κίτρινες μαργαρίτες ποὺ μάζεψαν ἀπὸ τοὺς ἄγρούς. Τὰ διαλαλοῦν καὶ τὰ πουλάνε γιὰ λίγες δραχμές. Κι ἔτσι ὅπως τὰ βλέπω, ὁ ἥλιος παίζει πάνω στὰ μαλλιά τους, καὶ φωτίζει παράδοξα τὰ στεφάνια, καὶ μοῦ φαντάζουν σὰν θίασος ἀπὸ ἐρωτιδεῖς ποὺ δραπέτευσαν ἀπὸ κάποιο ἐλληνιστικὸ ἄγγειο, καὶ τρέχουν νὰ σκορπίσουν τὸν παγανισμὸ τῆς "Αινηξης. Τὸ στεφάνι, ὁ κύκλος τῆς ζωῆς. Μὰ πῶς γίνεται; Μὲ ἔνα λουλουδένιο στεφάνι ἀποχαιρετᾶμε αὐτὸν ποὺ ἔφυγε γιὰ πάντα ἀπὸ κοντά μας καὶ μ' ἔνα ὅμοιο σχεδὸν στεφνι ἄνθινο, ὑποδεχόμαστε τὸ μήνυμα τῆς "Αινοιξης. Θὰ φταίει ὁ "Ηλιος, ὁ χρυσοστέφανος, ὁ ἥλιος τῆς ζωῆς· πῶς τὸ λέει ὁ ποιητής;

Ζωὴ δὲν εἶναι τίποτε, γιὰ μᾶς ἔξω ἀπὸ σένα ναι! Τίποτε οὔτ' αἰσθάνεται οὔτε ποὺ νόημα ἔχει.
Καὶ δὲν μπορεῖς νὰ βρίσκεσαι παρὰ ὅπου λάμπει ὁ ἥλιος.

.....
ἀπὸ τὸν ἥλιο ἡ ζωὴ, παίρνει ζωὴ μονάχα.

ΕΓΘΥΝΗ, 379, Ιούλιος 2003, σελίδες 328 - 331.