

ΑΝΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ GLWSSA

«ΑΚΟΥΩ τὸν Σίτυ», φωνάζει ἡ Μ. ἀπὸ τὸ διπλανὸ φωμάτιο.

«Ἐναν καινούργιο σταθνό.» Ἐγὼ τὴν ὥρα ἐκείνη διάβαζα στὸ «Κ» τῆς Καθημερινῆς τὴ συνέντευξη τοῦ Καναδοῦ ἐλληνιστῆ Ζάκ Μρπουσάρ. Τίτλος: «Τὸ ἐλληνικὸ ἀλφάφητο... Σκέτη μαγεία».

Δὲν χρειάζεται νὰ διαθέτεις ἴδιαιτέρως συνθετικὴ σκέψη γιὰ νὰ κάνεις αὐτομάτως τὸν συνειρμό. "Ἐνας ἀκόμη ξένος θαυμάζει τὸ ἐλληνικὸ ἀλφάφητο, τὸ ὅποιο ἔμεῖς καθημερινὰ ἀπεμπολοῦμε. 'Ο «Σίτυ» εἶναι ραδιοφωνικὸς σταθμὸς μιᾶς ἐφημερίδας τοῦ λεγόμενου «φρὴ πρὲς», τῆς «"Αθενσ βόις». (Μοῦ φαίνεται κι ἔμένα παράταιρο ποὺ γράφω τ' ὄνομά της μὲ ἐλληνικὰ στοιχεῖα). Κανάλια ἐφημερίδες, περιοδικά, ἐπιχειρήσεις, ὄργανισμοὶ, φορεῖς νίοθετοῦν ξενόγλωσσους τίλους, νίοθετοῦν μιὰ μιξοβάρβαρη γραφή· συναντᾶς διαφημίσεις καταστημάτων ποὺ ἀπευθύνονται σὲ "Ἐλληνες γραμμένες ἀποκλειστικὰ στὴν Ἀγγλική.

Στὸ ἀσανσέρ τοῦ 'Υπουργείου Παιδείας διαβάζεις: 1 Fl, 2 Fl, κλπ. Πρόκειται γιὰ τοὺς ὄρόφους ἀλλὰ ποιὸς δὲν ξέρει ἀγγλικά; Οἱ δάνειες λέξεις κλίνονται πλέον σύμφωνα μὲ τὸ σύστημα τῆς ἀγγλικῆς γραμματικῆς: τὸ τάνκ, τὰ τάνκς, τὸ σιντί, τὰ σιντὶς κ.ο.κ.

Θυμάμαι πρὶν ἀπὸ ἀρκετὰ – πλέον – χρόνια μιὰ συνέντευξη τοῦ Γκορμπατσώφ στὸ «Στάρ». Τοῦ ἔξηγεῖ κάποια στιγμὴ ὁ δημοσιογράφος ὅτι «Στάρ» εἶναι στὰ ἐλληνικὰ ὁ «'Αστήρ». Κι ὁ Γκορμπατσώφ ἀπόρησε: μὰ γιατί ἀφήσατε μιὰ τόσο ὡραία ἐλληνικὴ λέξη γιὰ νὰ νίοθετήσετε μιὰ ἀγγλική; Τὸ ἐρώτημα ἔμεινε ἀναπάντητο. "Οπως ἀναπάντητο παραμένει καὶ γιὰ μένα. Πῶς διαβάζεται ἐπιτέλους ἐκίνη ἡ μάρκα χρωτέχ ἢ χρωτέξ; Καὶ μὲ πόση εύκολία στὶς δεκαετίες τοῦ 60, τοῦ 70 μετονομαζόμαστε σὲ Vangelis John, George κλπ.

Αὕτη ἡ διεθνὴς καριέρα ὑπῆρξε τὸ κοινὸ μας ὄραμα στὴ διάρκεια τῶν μεταπολεμικῶν μας δεκαετιῶν. Ἡ – κατὰ βάσιν – ὑγιὴς τάση νὰ σπάσουμε τὴν ἀπομόση μας, νὰ ἀπαρνήθουμε τὸν περιφερειακὸ μας ρόλο, νὰ μποῦμε στὴν κεντρικὴ σκηνή. Ἡταν τὸ αἴτημα μιᾶς κοινωνίας ποὺ ἐπεδίωκε τὴν ἀνοδο, παρ' ὅλο ποὺ ἡ πολιτικὴ της πραγματικότητα τὴν κατεδίκαζε στὸ τέλμα. Μόνο ποὺ ἡ εὔσοδος στὴν κεντρικὴ σκηνὴ ὅταν γίνεται μὲ ὄρους μιμητισμοῦ καὶ συμμόρφωσης αὐτοϋπονομεύεται καὶ καταδικάζεται νὰ παραμένει στὰ ὄρια τῆς καρικατούρας. Δηλαδή, ματαιώνεται.

’Απὸ τὴν ἐποχὴν τῆς δεκαετίας τοῦ 80 ποὺ ὁ ἑλληνοκεντρισμὸς γνώρισε ἰδιαίτερη ἄνθηση καὶ ἡ ὑπεράσπιση τῆς ἑλληνικότητας εἶχε γίνει ὑπόθεση καὶ ἐνὸς σημαντικοῦ τμήματος τῆς Ἀριστερᾶς, τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει θεαματικά. Οἱ ξενογλώσσες ἐπιγραφὲς δὲν καταργήθηκαν, ἀντίθετα ἐπικράτησαν. (Θυμάται κανεὶς τὴν ἐκστρατεία τοῦ περιοδικοῦ ’Αντὶ ἡ τὸν περίφημο νόμο τοῦ ΠΑΣΟΚ;)

Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ πολυτονικοῦ περιορίστηκαν. Τὸ μονοτονοκὸ ἔγινε ἀτονικὸ στὰ χέρια τῆς μαθητιώσης νεολαίας. Στὴν τρέχουσα δημοσιογραφικῆς γλώσσα ἐπικρατεῖ πλέον ὁ τύπος «τοῦ διεθνῆ ποδοσφαιριστῆ». Ἡ γλωσσικὴ εὐαισθησία ὑποχωρεῖ. Φαντάζομαι δέ, ὅτι οἱ πιθανοὶ ἀναγνῶστες αὐτῶν τῶν ἀράδων θὰ ἀναρωτοῦνται γιὰ τὴν χρησιμότητα τέτοιων προβληματισμῶν ἀν δὲν ὑποθέτουν κιόλας ὅτι ὁ γράφων θέλγεται ἀπὸ τὴν ἐθνικιστικὴν ρητορείαν ἐνὸς Ἀδώνιδος Γεωργιάδη. Ἄλλὰ ἡ γλώσσα δὲν εἶναι ἔνας ἀπλὸς κώδικας ἐπικοινωνίας, εἶναι ὁ τρόπος νὰ συγκροτήσεις τὴν ἀμορφία σὲ κόσμο. ’Ενας τρόπος νὰ βλέπει τὸν κόσμο μὲ τὴν μορφὴν ποὺ ἐπιλέγεις νὰ τὸν ὀνομάσεις. Καὶ νὰ ἀντιστρέψουμε τὴν τρέχουσα κοινοτοπία τῆς εἰκονικῆς μας πραγνατικότητας: ἀν μία εἰκόνα ἰσοδυναμεῖ μὲ χίλιες λέξεις, νιὰ λέξη εἶναι δυνατὸν νὰ νοηματοδοτήσει χίλιες εἰκόνες.

Ἐπομένως, τὸ γλωσσικὸ ζήτημα στὴν παροῦσα ἐποχὴ συνδέεται μὲ καθοριστικὲς ἐπιλογὲς τῆς γλωσσικῆς κοινότητας. Ἐπιδιώκουμε μία γλωσσικὴ καθαρότητα ἡ ὅποια ἐμμένει σὲ μιὰ δῆθεν κυριολεξία ἀδιαφορῶντας γιὰ τὴν ζωντάνια καὶ τὴν λειτουργία τῆς γλώσσας. Τὸ πρόβλημά μας εἶναι ἀν δὲν λέμε χειροῦργος ἢ χειρουργός, ἀν δὲν γράφουμε ἀγόρι ἢ ἀγάρι (! ! ! ”Ἐλεος κ. Μπαμπινιώτη: ἡ ἐτυμολογία γιὰ τὴν γλώσσα ὅχι ἡ γλώσσα γιὰ τὴν ἐτυμολογία.) Τὰ περίφημα «λάθη» στὴν χρήση τῆς γλώσσας μας δίνουν τὶς περισσότερες φορὲς τὴν ἐντύπωσην ὅτι ἐρίζουμε περὶ ὄνου σκιᾶς. Καταπίνουμε τὴν κάμηλο τῶν ἀδυναμιῶν καὶ ἐλλείψεων τῆς Νεοελληνικῆς Γραμματικῆς (ἀλήθεια πώς ἐξηγεῖ ἡ δασκάλα στὸ σχολεῖο γιατί ἡ θάλασσα ἔχει γενικὴ πληθυντικοῦ «τῶν θαλασσῶν» καὶ ἡ ἐλπίδα, «τῶν ἐλπίδων»;) καὶ διυλίζουμε τὸν κώνωπα τοῦ «ἀφορᾶ στὸν...» ἢ «ἀφορᾶ τὸν...».

Δὲν βλέπουμε ὅτι τὸ γλωσσικὸ μας ζήτημα πλέον εἶναι ὅτι ἀφηνόμαστε στὴν «δυναμικὴ τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς» καὶ παραδινόμαστε σὲ μιὰ ὁμογενοποίηση ὥστε νὰ μὴν ἀποτελοῦμε πλέον μιὰ ἐξαίρεση σὲ ἔναν ὁμοιόμορφο κόσμο; Σημαντικὸς πεζογράφος μας μοῦ ἐκδήλωνε πρόσφατα τὸ θαυμασμό του γιὰ τὴν τόλμη τῶν Τούρκων νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν ὀθωμανικὴν γραφὴν καὶ νὰ νίοθετήσουν τὸ λατινικὸ ἀλφάβητο. ”Ως πότε, βρέ ἀδελφέ, θὰ εἴμαστε σὰν τὴν μύγα μὲς στὸ γάλα;

Δὲν πιστεύω ὅτι ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα κινδυνεύει ἀπὸ κάποια σκοτεινὰ κέντρα ποὺ συνωμοτοῦν γιὰ νὰ ἀποδυναμώσουν ἔνα ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ σχέδιά τους ἑλληνικὸ ἔθνος. Ἀπεναντίας, πιστεύω ὅτι αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε ἑλληνικὸ ἔθνος διαθέτει πολὺ λιγότερη

όμογένεια ἀπ' ὅτι νομίζουμε. Καὶ στὴν περίφημη ἐλληνικὴ ἔθνικὴ συνείδηση χωρᾶνε πολλές – καὶ ἐπιπόλαιες – ἀντιφάσεις ποὺ ἔξηγοῦν τὶς περιπέτειες τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους. Ἀλλὰ πιστεύω ἐπίσης, ὅτο ὅσοι ἔχουν ως μητρική τους γλώσσα τὰ ἐλληνικὰ – καὶ φυσικὰ γνωρίζουν τὸ βάρος τῆς γλωσσικῆς τους κληρονομιᾶς – πρέπει νὰ θεωροῦν ως ζήτημα προσωπικῆς ἀξιοπρέπειας τὸ νὰ μὴν ἀνέχονται τὰ κρεοπωλεῖα νὰ μεταβάλλονται σὲ market κρεάτων.

Βεβαίως θὰ μποροῦσε νὰ ἀντιτάξει κανεὶς ὅτι ὅπως κάποτε τὰ ἐλληνικὰ εἶχαν γίνει μιὰ διεθνῆς γλώσσα καὶ ἔγραφαν σ' αὐτὴ Σύριοι, Δαμασκηνοὶ καὶ ἄλλοι, ἔτσι καὶ τώρα θὰ πρέπει νὰ δεχθοῦμε τὴν πολιτισμικὴ κυριαρχία τοῦ ἀγγλοφώνου κόσμου. Ἀλλὰ τὸ νὰ γράφει ὁ Κούντερα ἢ ὁ Καστοριάδης στὰ γαλλικά ἢ ὁ Σαΐτ στὰ ἀγγλικὰ εἶναι ἔνα ἄλλο ζήτημα· καὶ ἔνα ἄλλο ζήτημα εἶναι ἀν θέλουμε καὶ θεωροῦμε ἐπιβεβλημένο νὰ ὑπάρχουν καὶ νὰ διατηροῦνται οἱ ἔθνικὲς γλώσσες (ἄλλα καὶ οἱ διάλεκτοι καὶ τὰ ἴδιώματα ως ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς πολυμορφίας καὶ τῆς ἐλευθερίας ἐν τέλει τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος).

"Αν λοιπὸν δὲν πιστεύουμε ὅτι ἡ παγκοσμιοποίηση μᾶς ὀδηγεῖ σὲ ἔνα happy end τῆς ἱστορίας καὶ δὲν εἶναι μία νέα Πεντηκοστὴ ποὺ σὺν τοῖς ἄλλοις θὰ μᾶς λύσει κι ἐκεῖνο τὸ πρόβλημα ποὺ δημιούργησε ἡ ἀνθρώπινη ἀλαζωνεία χτίζοντας τὸν Πύργο τῆς Βαβέλ – καὶ φαίνεται πῶς δὲν εἶναι – τότε θὰ πρέπει νὰ ὑπερασπιζόμαστε ως κόρη ὀφθαλμοῦ τὴν ἔθνική μας γλώσσα. Γιατὶ ἐλευθερία καὶ γλώσσα πάνε μαζί. Εἶναι ἡ ἔθνικὴ καταστατικὴ ἀρχὴ ποὺ ὅρισε γιὰ μᾶς ὁ Διονύσιος Σολωμός.

Μὰ ἵσως ἐδῶ νὰ βρίσκεται τὸ πρόβλημα. Ἡ ἀναφορὰ καὶ μόνο τοῦ ἔθνικοῦ θεωρεῖται ἐξ ὀρισμοῦ ὑποπτη. Εἶσαι ἔθνικιστὴς ὅταν μιλᾶς γιὰ τὴν εἰσβολὴ ξενισμῶν στὴ γλώσσα, ὅπως εἶσαι ἔθνικιστὴς ὅταν ἐπιμένεις νὰ καταδικάζεις τὶς τουρκικὲς ἐπιβουλές, ὅταν τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου θεωρεῖς ὅτι εἶναι ζήτημα στρατιωτικῆς κατοχῆς καὶ ὅχι πρόβλημα «ἀρμονικῆς συνύπαρξης τῶν δύο κοινοτήτων» ἢ ὅταν ἔχεις μάτια καὶ βλέπεις τὸν ἀλυτρωτικὸν «μακεδονισμὸν» τῶν σλαβομακεδόνων ποὺ δὲν τὸν δημιούργησε φυσικὰ οὔτε ὁ Παπαθεμελῆς, οὔτε ὁ "Ανθιμος. Καὶ ὅταν ἔχεις μάτια καὶ βλέπεις τὸν ἔθνικισμὸν τῆς ὑπερδύναμης ποὺ ἐπιβάλλει ἰδεολογικὰ τὴν «πολυπολιτισμικότητα», ἀλλὰ φυσικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους.

Πρὸς Θεοῦ! Δὲν ζητάω νὰ κλείσουν τὰ σύνορα. Καὶ αναγνωρίζω ὅτι μιὰ γλώσσα παραμένει ζωντανὴ καὶ χάρη στὰ δάνειά της. Ἀλλὰ κυρίως ἀπὸ τὴν ἱκανότητα ποὺ ἔχει νὰ ἀφομοιώνει τὰ δάνειά της. Νὰ εἶναι δηλαδὴ μία ζωντανὴ γλωσσικὴ κοινότητα ποὺ δὲν ὑφίσταται πνευματικὸν εύνουχισμὸν οὔτε ἀπὸ τὴν Παιδεία της οὔτε ἀπὸ τοὺς ἰδεολογικοὺς μεταπράτες ποὺ ποὺ τὴν καθοδηγοῦν στὸν ἐκσυγχρονιστικὸν της παράδεισο. Μιὰ γλωσσικὴ κοινότητα ποὺ δὲν διαιωνίζει τὸν μιμητισμό, τὸ πνεῦμα τῆς ὑποτέλειας καὶ τὰ συμπλέγματα τοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ.

"Αν δὲν ξεχάσαμε ἡδη τοὺς Ποσειδωνιάτες τοῦ Καβάφη κι ἀν δὲν χαρίσαμε τὸν Σολωμό, τὸν Ἐλύτη ἢ τὸν Ἔγγονόπουλο στὸ ἴδεολογικὸ ὄπλοστάσιο μιᾶς ἐθνικιστικῆς ἀκροδεξιᾶς, ὑπάρχει ἀκόμα τὸ περιθώριο ἐνός λαοῦ ποὺ σέβεται τὸν ἔαυτό του νὰ καλλιεργηθεῖ ὥστε νὰ σέβεται τὴ γλώσσα του. Οἱ διανοούμενοὶ μας δὲ κι αὐτοὶ μὲ τὴ σειρά τους ὡς σοβαροὶ μεταπράτες ἀσ δείξουν μεγαλύτερη μέριμνα γιὰ τὴ σωστὴ μετάφραση σὲ σωστὰ Ἑλληνικὰ τῶν είσαγομένων προϊόντων τους.

Οἱ συμπαθεῖς μας ἀναρχικοὶ στὴν πολεμική τους ἐναντίον τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἀφαίμαξη τοῦ λαοῦ θὰ ἔπρεπε νὰ προσθέσουν καὶ τὴν συμβολή τους στὴν ἀλλοίωση τοῦ γλωσσικοῦ μας αἰσθήματος μὲ αὐτὰ τὰ μιξοβάρβαρα *xiosbank*, *emporiki* κ.τ.τ. καθὼς νίοθετοῦν τὴν ἐξουσιαστικὴ γλώσσα τοῦ μεγάλου ἀφεντικοῦ. Σὲ ἔνα ἐπόμενο στάδιο, ὅταν αὐτὸ τὸ αἴτημα τῆς στοιχειώδους ἀξιοπρέπειας θὰ ἔχει ἀφομοιωθεῖ ἀπὸ εὐρίτερα τμήματα τοῦ πληθυσμοῦ, θὰ ἥμουν εὔτυχης ἀν ἔβλεπα τοὺς πρωινοὺς ἐπιβάτες τοῦ ἡλεκτρικοῦ νὰ παραδίδουν ἐπιδεικτικὰ στὴν ἀνακύκλωση ὅλον αὐτὸ τὸν σωρὸ τοῦ φρὴ πρὲς (city press, metropolis, metro, athens voice, lifo καὶ δὲν συμμαζεύεται). Γιὰ τὶς ἰδιωτικὲς περιπτώσεις (φερ' εἰπεῖν γιὰ ὅσους ἐπιλέγουν τὸ *Notis* ἀπὸ τὸ Νότης) ἀρκεῖ τὸ ἀπλὸ γιαούρτωμα.

Kai βλέπουμε...

ΠΛΑΝΟΔΙΟΝ
ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008